

drakenjagers



Is het een vogel is het een vliegtuig nee dat is het niet.

Het is een mega draak die je aan de hemel ziet.



O oo wacht hij komt op mij af hij is gigantisch en spuwt vuur. **Heelp**, wie kan mij redden? wie ,o, wie is er dapper en sterk genoeg om mij van deze verschrikkelijke beesten af te helpen?

Wie is er klaar om drakenjager te worden?!!!!

Het weekend gaat door te **Kroonstraat 51, 3581 Beringen (Het Mezenestje)**

In het weekend van 12 tot 14 oktober

De kapoenen slapen op bedden dus is alleen een hoeslaken, kussensloop en warme slaapzak nodig.

We verwachten iedereen op vrijdag 11 oktober om **19:00** op de scouts in uniform met een **volle buik**.

De kapoenen worden terug opgehaald op zondag 14 oktober om **12:00**.

Wat nemen we mee?

-slapen

- Hoeslaken
- Kussensloop
- Slaapzak
- Knuffel
- Zaklamp
- Pyjama
- strips

-kleren

- 3 paar sokken
- 4 onderbroeken
- (4onderhemdjes)
- 2 lange broeken
- 2 korte broeken
- 3 T-shirts

-badkamer

- Tandborstel
- Tandpasta
- Handdoek
- Washandje
- Zeep



- 2 truien
- Regenjas
- Jas
- **Verkleedkleden in thema**
- (in geval van bedplassen Pampers)

-schoeisel

- Stevige schoenen
- Extra paar
- Pantoffels(sloefen)

Wat nemen we niet mee!

- Elektronica (gsm, game boy, ...)
- Geld
- waardevolle spullen
- Slecht humeur
- Snoep

De kostprijs van het weekend bedraagt **30 euro** gelieve dit te storten voor **voor 15/10** op het rekeningnummer:

BE36 0018 2253 1481

Met mededeling: (naam van uw kapoen)+kapoenen+weekend

We kijken er alvast naar uit!

Ne stevige linker,

Inez, Margot, Arthur, Elliott en Mathijs

